

Voorbeelden teksten rouwdrukwerk

Diep bedroefd en verslagen delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed toch nog onverwacht is overleden ...

Verdrietig maar met mooie herinneringen nemen wij afscheid van ...

De spil van ons gezin, mijn vrouw/man en onze moeder/vader is thuis overleden. Wat zullen wij haar missen.

Met verslagenheid geven wij u kennis dat plotseling uit ons leven is weggerukt ...

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien doen van alles wat je lief en dierbaar was.
Wij hebben je noodgedwongen moeten loslaten.

Verslagen stellen wij u op de hoogte van het onverwachte overlijden van ...

Heden overleed zacht en kalm onze lieve ...

Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader/moeder en trotse opa/oma ...

Dankbaar dat aan zijn/haar lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede
dat in zijn/haar vertrouwde omgeving rustig is ingeslapen ...

Een goed mens is van ons heengegaan.

Ontroerd geven wij u kennis dat onze lieve en zorgzame vader/moeder en opa/oma van ons is heengegaan.

Op ... -jarige leeftijd werd geheel onverwacht uit ons midden weggenomen ...

Na een kortstondige ziekte is tot onze droefheid van ons heengegaan ...

Dankbaar dat hij/zij nog zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan ...

Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum ... is in alle rust overleden mijn lieve vrouw/man,
onze zorgzame moeder/vader, trotse oma/opa en overgrootvader/overgrootmoeder

Dankbaar dat hij/zij niet verder meer hoeft te strijden maar verdrietig om het verlies, geven wij u kennis
dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is overleden, mijn Voornaam, ons pap/mam en onze opa/oma ...

Na al dat wachten nu eindelijk rust.

Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder/vader en oma/opa ...

Zoals hij/zij was in zijn/haar leven, zo heeft hij/zij ook van iedereen persoonlijk afscheid genomen. Tot de laatste dag
heeft hij/zij de touwtjes in eigen handen gehouden. Op dag datum hebben wij afscheid genomen van ...

Vorbereid maar toch nog vrij plotseling, is voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in het Franciscus Hospice te Weert van ons heengegaan onze onvergetelijke ...